

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE



Periodiek tijdschrift
Negentiende jaargang 2011 - n° 43

Met de steun van



Vlaamse overheid





*Wij wensen je toe een jaar vol vreugde en zonneshijn
waarin verdriet en pijn, twee onbekenden zijn.*

*Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar
maak elke dag een tikkeltje bijzonder
voor iedereen het beste - het mooiste wat er is
en telkens weer een ander prachtig wonder.*

*Wij wensen jullie gouden dagen
Dagen die vrede, vriendschap en vreugde dragen.*

Liever soldaat dan schismatiek: Over de Gentse seminaristen in 1813.

Begin 19^{de} eeuw, de Fransen hadden reeds ons land bezet sinds 1794 en brachten ons *Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid*. In ruil daarvoor werden kerkelijke goederen aangeslagen en verkocht, kloosters en abdijen met de grond gelijk gemaakt (denken we maar bv. aan Ename en Affligem) en kerken geplunderd. Souvenirs van hun strooptochten zijn te bewonderen in gerenommeerde musea met het Louvre op kop. Nu zijn onze streken wel een en ander gewend geweest na onder de Oostenrijkers (bezoek maar eens musea in Wenen) en de Spanjaarden (bewonder de Vlaamse Kunst in het Prado) te hebben geleefd.

Alhoewel klein van postuur, leed Napoleon eerst consul en vanaf 1804 keizer, toch aan groothedswaanzin en wou heel Europa veroveren. Zijn bemoeizucht in kerkelijke aangelegenheden is ons niet vreemd. Tijdens onze jaarlijkse zomeruitstap op 28 augustus 2004 hadden wij het voorrecht de Stevenistenkapel in de Gooikse deelgemeente Leerbeek te bezoeken. Roger Decrick, nog een rasechte Stevenist, vertelde ons hoe deze kleine groep rooms-katholieken het Concordaat van 1801 en zijn Organieke Artikelen verwierpen, concordaat dat werd gesloten tussen Napoleon en Paus Pius VII.



CONCORDAET.

Over-een-komste tusschen 't Fransch

GOVERNEMENT

ENDE

Zyne Heyligheyd PIUS VII.

Het gouvernement herkent dat de Catholyke, Apostolyke, en Roomsche Religie, de Religie is van de groote meerderheyd der Fransche borgers.

Zyne Heyligheyd herkent van gelyken dat die zelve Religie het grootste goed en den grootsten luyster trekt en nog alsnu te verwagten heeft uyt de herstelling van den Catholyken Godsdienst in Vrankryk, en uyt de besondere belydenisse die'er van doen de consuls van de Republiek; ingevolge deze wederzydsche herkentenisse, zoo voor het goed van de Religie als voor het handhaven van de inwendige ruste, zyn zy over-een-gekomen van het gene volgt :

A

Het concordaat.

IN VOEGEN-BRENGENDE

ARTIKELN

articles organiques

VAN DE

OVEREENKOMSTE

van 26 Messidor jaer 9.

EERSTEN TITEL.

Van de Regerings-wyze van de catholyke Kerke in haere algemeyne rapporten met de regten en policeye van den staet.

EERSTEN ARTIKEL.

GEene bulle, breve, rescript, mandement, provisie, signature dienende tot provisie, nogte andere expeditien van het hof van Roomen, zelfs niet de gene die maer besondere persoonen aengaen, zullen mogen aengenomen, uytgekondigt, gedrukt nogte anderzints tot uytvoeringe gebragt worden zonder de autorisatie van het gouvernement.

II. Geenen beonderen persoon zig noemende nuntius, legaet, vicaris ofte commissaris apostolyk, of zig verdraegende door

De organieke artikelen lokte verzet uit van C. Stevens.

Concordaat van 15 juli 1801 en de Organieke Artikelen van 8 april 1802.

Deze nieuwe regeling had een slaafse onderwerping van de geestelijkheid aan het wereldlijk gezag tot gevolg. De kerk verloor haar traditionele voorrechten en door deze nieuwe religieuze orde te aanvaarden, brak zij totaal met het Ancien Régime. De ontevredenheid en de ergernis bij de katholieke bevolking neemt nog toe na de annexering in 1809 van de Pauselijke Staten. De paus zelf werd uit Rome weggevoerd en gevangen gezet. En ook de echtscheiding van de keizer maakten hem niet meer geliefd. Voortaan zouden ook de bisschoppen worden benoemd door de keizer en hier komen we stilaan tot het heldhaftige epos van de Gentse seminaristen.

In april 1807 benoemt Napoleon zijn gewillige hofprelaat Maurice Jean Magdeleine de Broglie tot bisschop van Gent. Niets liet toen vermoeden dat deze spoedig in conflict zou komen met de eens zo verheerlijkte keizer. De nauwe band met zijn priesters en gelovigen en geraakt door de vroomheid van de Vlamingen, maakten van de nieuwe bisschop een onverschrokken verdediger van de rechten van de Kerk. Zelfs een erekruis van het Erelegioen werd door hem van de hand gewezen. Het bevel om de conscriptie van op de preekstoel aan te bevelen weigerde hij categoriek.

Tegen 9 juni 1811 werd de Broglie naar Parijs ontboden om aldaar deel te nemen aan een nationaal concilie. Napoleon wilde dat dit concilie er zich voor zou uitspreken dat een metropoliet (dit is een aartsbisschop die aan het hoofd staat van een kerkprovincie) de canonieke bevestiging zou kunnen geven aan de door hem (de keizer) benoemde bisschoppen, normaal een pauselijk voorrecht. De Gentse bisschop was niet eens met deze zienswijze en stelde het concilie voor aan Napoleon de vrijlating te vragen van Pius VII. Hierop liet de woedende keizer op 10 juli een decreet uitvaardigen waarbij het concilie werd ontbonden.



*Portret van bisschop M. de Broglie,
geschilderd door de Vigne, ca. 1845.*

In de nacht van 11 op 12 juli werd de Broglie opgepakt en gevangen gezet in de slottoren van Vincennes. Hem werd gedwongen om op 23 november van dat jaar ontslag te nemen en verboden nog enig contact te hebben met zijn diocees. De afwezigheid van de bisschop bracht grote problemen met zich mee in het bestuur van het bisdom. De situatie liep uit de hand toen Napoleon op 16 april 1813 Jacques Louis de la Brue de Saint-Bauzille benoemde als nieuwe Gentse bisschop. Dit gebeurde zonder de toestemming van de paus die nog steeds de Broglie als bisschop van Gent beschouwde. Ook de Gentse professoren en de studenten van het grootseminarie hadden geweigerd het ontslag van hun bisschop de Broglie te aanvaarden en erkenden evenmin de bevoegdheid van de pas aangestelde de la Brue. Toen deze voor het eerst op 25 juli 1813 in de St.-Baafskathedraal de hoogmis bijwoonde, bleven haast alle seminaristen afwezig. Amper 6 waren er komen opdagen. Hevig verontwaardigd eiste de nieuwe bisschop dat alle seminaristen 's avonds aanwezig zouden zijn voor de vespers.

Doch op deze eis werd echter niet ingegaan. Toen de vertrouwensman van de la Brue, ene de Pazzis genaamd, de seminaristen wees op de ernst van hun optreden en er mee ging dreigen hen in te lijven bij het Franse leger klonk het als uit één mond: *Niet morgen vertrekken wij, maar vandaag. Liever soldaat dan schismatiek.*

Hierop werden de seminariegebouwen door de Franse troepen bezet en alles verzegeld. Alle 184 seminaristen, 104 uit het Leie- en 80 uit het Scheldedepartement, en een groot aantal humanioraleerlingen werden op de militielijsten geplaatst. Eén voor één werden ze geconvoceerd om te verschijnen voor de Prefect van de Schelde, maar ook daar weigerden ze het gezag van de la Brue te erkennen. Zij werden opgesloten in het voormalige kapucijnenklooster te Gent. Er werd beslist hen naar het fort van Wezel in Duitsland te deporteren. Voor een dertigtal ging het echter richting Parijs waar zij dienst namen bij de keizerlijke wacht. Onder strenge militaire bewaking werd de lange voettocht voor 148 jonge mannen naar Wezel in twee groepen aangevat op 19 en 21 augustus 1813. Hun verder wedervaren werd een tragisch verhaal.

De moeizame tocht verliep in etappes met volgende haltes: Aalst, Brussel, Leuven, Sint-Truiden, Tongeren, Maastricht, Maaseik, Roermond, Venlo, Gelder om tenslotte in Wezel te belanden. Vele ouders en verwanten volgden de gevangenen tot Aalst en sommigen tot Brussel waar dan noodgedwongen toch afscheid werd genomen. De soldaten traden bijzonder hard op tegen de gedeporteerden en hadden bevel gekregen iedereen die wilde vluchten onmiddellijk te doden. Onder de seminaristen bevond zich ook Joseph de la Croix uit Sint-Kornelis-Horebeke. Deze had zich voor het vertrek eerst verborgen, maar gaf zich dan toch



Charles De la Croix
als kanunnik van de St-Baafskathedraal.

aan om zijn familie van pesterijen en vervolgingen te behoeden. Vlak voor zijn aanhouding wist één van zijn zusters nog vlug enkele goudstukken (een aanzienlijk bedrag voor die tijd) in zijn kleren te naaien. Dit toont aan dat de De la Croix's *van goeden huize* waren. Een familielid, A. De Riemaecker, vertelt ons hoe Joseph als straf naar Wezel ging *chargés de fers et marchant au milieu de soixante-dix autres prisonniers*. Zijn broer Charles, toen nog student in de Latijnse klas, werd ingelijfd bij de *Garde Impériale*, en werd naar Mainz aan de Rijn gezonden. (Charles ging later als missionaris naar Louisiana van 1818 tot 1834 – In “Kerk en Leven” van 16/11/2005 wijdde Toon Osaer nog een artikel aan hem). Zij waren de zonen van Pieter Jacobus De la Croix, landbouwer te Sint-Kornelis-Horebeke die aldaar gehuwd was op 25.11.1783 met Joanna Catharina Van Yperzeele (weduwe van Josephus De Ruyck uit Sint-Maria-Horebeke). Het dient gezegd dat deze familie, met de aanverwante families, heel wat geestelijken (27) heeft

voortgebracht. Het *zaad* van de Heer viel blijkbaar niet op de rotsen in de wijde omgeving van Sint-Kornelis-Horebeke en dit alles ondanks de ... directe nabijheid van de ketterse Geuzenhoek. (Zie de andere bijdrage over deze zeer katholieke familie in dit nummer).

De aankomst te Wezel en het passeren van de Rijn op 1 september 1813 gaf de oververmoeide seminaristen *eenen schok*. Deze stroom *scheen hun als de scheidmuer van hun vaderland* te zijn en bij het betreden van het fort hadden zij het voorgevoel dat deze plaats *het graf ging zyn voor een groot aantal onder hen, en inderdaed, eenige maenden later, waren er niet min dan vyf en veertig omgekomen*, schreef een tijdgenoot. Het Wezelse fort was allerminst een vijfsterrenhotel. De levensomstandigheden waren er uiterst bedroevend.

WEZEL.



- A. Kerkhof waer de Seminaristen be-graven liggen.
- B. Oud-Predikheeren kerk.
- C. De citadelle.
- D. Het Frater - huis of Hieronymiters-klooster-kerk.
- E. Het Arsenael of oud-beggynen-kerk.
- F. Tempel der Lutheranen.
- G. Tempel der Calvinisten.
- H. Synagogue der Joden.
- I. De Rhyn.

Oude gravure van de stad Wezel aan de Rijn.

Zo kregen zij als *refractairen* maar de helft van het normaal soldatenvoedsel en werden hun broden in weinig tijds door de ratten uitgevreten: *in den dag kwamen die hongerige dieren hun aes zoeken tot tusschen onze beenen ... des nachts liepen zy op ons bed (een strooizak) en knaegden zelfs aen den hemdrok of slaeplyf dat wij aen het ligchaem hadden. Zy spaerden ook de dooden niet. Alzoo heeft men aengerand gevonden het ligchaem van M. Josephus De la Croix, nog liggende op de plaets waer hy gestorven was, als ook dat van M. Vanden Hende, wiens aengezigt voor een groot deel doorknaegd was.* Christophe Van Besien uit Roeselare vond nog de moed en de tijd om over dit ongedierte een gedichtje neer te pennen:

*“Zoo meenig rat komt my des nags,
 Uyt broek en vest de stukken knagen;
 Dikmaals tot mijn welbehagen,
 Is het ratjen in mijn net.
 De zwarte knaepen ziet men springen.
 Meenig beet doet mij d’ermen vringen.”*

Velen stierven aan de gevreesde dysenterie, in de volksmond de *rooden loop* genoemd. Zo ook de hiervoor genoemde Joseph De la Croix uit Sint-Kornelis-Horebeke. Dagen en nachten had hij gewaakt bij de bedsponde van een zieke medebroeder tot hij uiteindelijk zelf *als slagtoffer zyner broederlijke liefde ellendiglyk gestorven is*. Verder schrijft een overlevende nog: *In de zael waer ik lag vond men iederen morgen drij, vier en somtijds tot zeven dooden, de eene in hun bed, de andere op weg naer de kuip ...* En toch werd de moed niet verloren. Pierre Camerman (†Wezel, 13/12/1813) schrijft op 28/9/1813 aan zijn moeder: *Niettegenstaende blijfd onzen ijver ja bijnaer zoo sterk als eer wij hier waeren; wij maeken weijnig verdriet, want het is Gods wille, en wij moeten ons overgeven aen den wille van God.* In heel Vlaanderen gebeurden er omhalingen om het leed van de Wezelse theologanten te verlichten. Zo collecteerde de deken van Oudenaarde in december 259,30 franken bijeen. Die van Geraardsbergen deed echter beter met 630,40 franken. En een maand later in januari 1814 kon de deken van Ronse 961,20 franken naar Wezel zenden.



Bovendeel grafmonument voor de gebroeders De la Croix tegen de zuidergevel van de kerk te Sint-Kornelis-Horebeke.

TER ZALIGE GEDACHTENIS I DER ZEER EERWEERDE HEEREN I JOZEF EN KAREL DE LA CROIX / GEBROEDERS GEBOREN TE SINT-CORNELIS-HOOREBEKE, / DEN 29 APRIL 1786 EN DEN 28 OCTOBER 1792 / - BEIDEN, LEVIETEN VAN HET SEMINARIE VAN GENT, WEIGERDEN IN 1813 / DEN SCHISMATIEKEN BISSCHOP TE HERKENNEN EN WERDEN DAAROM TOT / DEN SOLDATENDIENST VERWEZEN JOZEF BEZWEEK TE WEZEL DEN 10 I DECEMBER 18 I 3 SLACHTOFFER ZIJNER GETROUWHEID AAN DE H. KERK EN I ZIJNER ZELFOPOFFERING IN HET VERZORGEN ZIJNER ZIEKE MEDEBROEDERS. I KAREL, NA DE VERVOLGING PRIESTER GEWORDEN, VERTROK IN 1817 ALS I MISSIONARIS NAAR AMERICA. IN 1833 KEERDE HIJ OM ZIEKELIJKHEID I NAAR ZIJN VADERLAND TERUG EN WERD IN 1839 KANUNNIK DER HOOFDKERK I TE GENT WAAR HIJ DEN 20 AUGUSTUS 1869 GODVRUCHTIG OVERLEED. I - I DE VOLGENDE PRIESTERS, HUNNE BLOEDVERWANTEN, I HEBBEN IN 1895 DIT GEDENKTEKEN OPGERICHT: I FELIX VAN ELEGEM, KAN. I LEO PYCKE, PAST. , VITAL PYCKE, PAST. I HIJACINT PYCKE, PAST. / VITAL DE VOS, PAST. / LEOPOLD PYCKE, RECT. ! HIJACINT BUCKENS, PAST. I ALFRED DE RIEMAECKER. KAN. ! FREDERIK DE LA CROIX, PAST. I LEO BUCKENS, PAST. ! LEO DE VOS, PAST. / HENDRIK DE LA CROIX, PAST. / KAR.-ALBR. DE LA CROIX, KAN. I AUGUST DE LA CROIX, PRO S.J. / VICTOR VUYE, ONDERPAST. , NESTOR PYCKE, PROFESSO / DEN. DE MULDER, ONDERPAST.

Doch de dagen van Napoleon waren geteld, het einde kwam in zicht. De eerste maanden van 1814 wisten velen te deserteren en voleinden hun studies om priester te worden ergens in het Vlaamse land. Het verlaten van de stad Wezel, een oord waar zij zo hadden geleden, was voor de meesten een bijzonder emotionele gebeurtenis: *wij zouden geheel de stad hebben moeten bedanken, vermits alle hare borgers, het zy catholyken, het zy lutheranen of calvinisten, deel genomen hadden in ons lot, en, zoo veel als het in hun vermogen was, eene bermhertige hand uitgestoken hadden aen ons die nog leefden en aen onze broeders die gestorven waren.* Nog in 1853 schreef de Oudenaardist Richard J. Raepsaet, deken van het Gentse Sint-Baafs kapittel, aan zijn collega van het kapittel te Freiburg: *Wij zijn erkentenis verschuldigd aen de Rhijnprovinciën, alwaer de jonge geestelyken van ons seminarie de grootste liefdadigheid ontmoet hebben in 1813 en 1814, ten tijde dat zy, uit hun land verbannen zijnde, veroordeeld waren tot eenen harden krijgsdienst en te Wezel aengevallen wierden door eene besmettelijke ziekte die er verscheide van in het graf sleepte.*

Alvorens huiswaarts te vertrekken en de Rijn terug over te steken, werd er een bezoek gebracht aan de begraafplaats van de overleden broeders, *met eene vaste hoop dat zy in den jongsten dag glorieryk er uit zullen opstaen en dat zy malkaer zullen wederzien in den hemel.* Acht maanden en acht dagen had hun ballingschap geduurd. Hun leefomstandigheden te Wezel waren zo hard geweest en de mishandelingen zo grof, dat zelfs paus Pius VII het volgende neerpente: *Zulk eene vervolging treft men zelfs in de jaarboeken van de eerste eeuwen der Kerk niet aen.* Met zijn 38 kwamen zij op 18 mei 1814 te Gent aan en in de kapel van het seminarie weerklonk, *met eenen onuitsprekelijken geestdrift en zingende uit ganscher borst, Psalm 125 van David: De Heer heeft ons vertroost. Ons hert en onze tong zijn verrukt van blijdschap. Die zaeyen in droefheid, maeyen in vrolijkheid; weggaende storteden wij tranen, en weerkomende springen wij op van vreugd...*



Groepsfoto van de "Wezelianen" in 1863.

Met palmtakken in de hand, begroetten de jonge seminaristen twee maanden later, namelijk op 25.7.1814, de blijde terugkeer te Gent van hun bisschop Mgr de Broglie.

In 1863 werd de 50^{ste} verjaardag van deze "verbanning naar Wezel" luisterrijk herdacht en werd er van alle overlevenden een groepsfoto gemaakt. Ook werd er bij die gelegenheid in de Sint-Baafskathedraal een gedenksteen geplaatst, waarop de namen van alle seminaristen staan vermeld. En 100 jaar later, in 1913, werd er op het kerkhof van Wezel ter herinnering aan de aldaar overleden seminaristen, een gedenksteen opgericht met volgende tekst: *Inclytæ memoriae XXXV levitarum qui anno MDCCLXIII e seminario Gandavensi expulsi Vesallæ obierunt, quorum cineres hic reconditi. Invictæ in ecclesiasticam disciplinam fidelitatis præmium expectant.*

Op bladzijde 8 en 9 de lijst met "Wezelianen" geboren in onze regio en diegenen die er pastoor zijn geweest.

Volgende personen hadden zich verstoep en wisten aan de verbanning naar Wezel te ontsnappen.

- Charles De Backer (°Nukerke, 15/6/1792), werd gesignaleerd als *réfractaire à condamner*, pastoor te Appels, †1853.

- Pierre De Lange (°Huise, 11/9/1782), ook gesignaleerd als *réfractaire à condamner*, deken te Oudenaarde, †1859.

naam	geboorteplaats	geboortedatum	studies in 1813
Baeyens Jan-Baptist	Balegem	11/11/1789	Theologie
Bernayge Louis	St-Korn-Horebeke	13/3/1789	Rhetorica, Tielt
Buyssens André	Celles	1/11/1791	Rhetorica, Kortrijk
Codde Désiré	Weiden	21/9/1792	Poesis, Edingen
Dalschaert Vincent	Wichelen	26/12/1791	Theologie
De la Croix Joseph	St-Korn-Horebeke	19/4/1786	Theologie
De Nolf Leopold	Zwevezele	5/2/1790	Theologie
De Permentier Guillaume	Baasrode	8/11/1790	Theologie
De Racke Charles	Krombeke	11/12/1782	Theologie
De Ridder Jean	St-Korn-Horebeke	13/3/1789	Theologie
De Tollenaere Louis	Kaster	25/6/1791	Rhetorica, Ieper
De Troch Charles	Geraardsbergen	5/9/1790	Theologie
De Troch Louis	Geraardsbergen	3/3/1793	Poesis, Roeselare
De Witte August	Vrasene	16/3/1789	Theologie
Gevaert Pierre	Ouwegem	27/7/1794	Theologie
Levrau Bernard	Machelen	1/4/1791	Theologie
Planchon Bernard	Kwaremont	20/8/1791	Theologie
Raepsaet Richard	Oudenaarde	8/11/1792	Theologie
Roman Benoît	Maarke	1/11/1790	Poesis, Gent
Speltoir Jacques	Ronse	3/9/1784	Theologie
Vael Paul	Hamme	10/9/1793	Poesis, Mol
Van Acker Lievin	Evergem	6/11/1790	Derde, Gent
Van Cauwenberge Jean	Etikhove	12/3/1786	Theologie
Van de Castele Jean	Oudenaarde	20/4/1792	Theologie
Van de Kerckhove Leon	Merelbeke	3/7/1792	Theologie
Van den Daele Seraphin	Eine	10/10/1791	Theologie
Van der Biest Philippe	Ename	21/12/1793	Theologie
Van der Brugge Bernard	Kalken	22/3/1791	Theologie
Van der Linden Charles	Elst	12/12/1790	Theologie
Van der Mijsbrugge Constant	Zarlardinghe	19/7/1788	Derde, Mol
Van Lierde Pierre	Denderleeuw	25/12/1791	Rhetorica, Aalst
Van Oost Francois	Watou	28/2/1790	Theologie
Van Ooteghem August	Ouwegem	15/5/1791	Poesis, Gent
Vromont Chrétien	Ruien	25/12/1793	Poesis, Oudenaarde
Walraeve Francois	St-Lievens-Houtem	9/11/1793	Theologie
De la Croix Charles	St-Korn-Horebeke	28/10/1792	Derde, Ath
Impe Bernard	Waregem	20/6/1789	Theologie
Van Calbergh Guillaume	Meufebeke	27/2/1793	Vierde, Aalst
Van der Haeghen Bernard	Zulzeke	16/10/1792	Theologie

woonplaats	annotaties
Balegem	gedeserteerd op 6/5/1814, pastoor te Zandbergen, + 1872
St-Korn-Horebeke	gedeserteerd op 19/4/1814, niet in kerkdienst
Kaster	bevrijd op 8/5/1814, pastoor te Everbeek, + 1827
Welden	gedeserteerd op 6/5/1814, werd pastoor en stierf in 1817
Wichelen	bevrijd op 8/5/1814, deken te Zottegem, + 1866
St-Korn-Horebeke	gestorven te Wezel op 10/12/1813
Zwevezele	gestorven te Wezel op 17/10/1813
Baasrode	van Wezel naar Antwerpen gestuurd, Vicaris te Huise, + 1818
Krombeke	gedeserteerd op 8/4/1814, pastoor te Anzegem, + 1860
St-Korn-Horebeke	gestorven in de omgeving van Wezel, datum onbekend
Ieper	bevrijd op 8/5/1814, te Kaster overleden in 1814
Geraardsbergen	gedeserteerd op 29/3/1814, pastoor te Beerlegem, + 1834
Geraardsbergen	gedeserteerd op 8/4/1814, deken te Dendermonde, + 1876
	pastoor te Elst, + 1853
Ouwegem	werd professor en stierf in 1853
Machelen	gedeserteerd op 5/4/1814, pastoor te Ruien, + 1863
Kwaremont	gedeserteerd op 9/12/1813, pastoor te Outrijve, + 1847
Oudenaarde	gedeserteerd op 29/3/1814, vicaris-generaal te Gent, + 1863
Eine	overleden te Roermond op 24/11/1863
Ronse	gedeserteerd op 25/12/1813, werd priester te Ronse en stierf in 1848
Hamme	gedeserteerd op 16/1/1814, pastoor te Nukerke, + 1861
Evergem	gedeserteerd op 29/3/1814, pastoor te Hundelgem, + 1877
Kruishoutem	gedeserteerd op 5/4/1814, ging niet in kerkdienst
Oudenaarde	pastoor te Elikhove, + 1876
Elikhove	gedeserteerd op 9/1/1814, pastoor te Dikkelvenne, + 1877
Eine	overleden te Wezel op 23/12/1813
Ename	overleden te Gent in 1814
Kalken	pastoor te Oombergen, + 1833
	overleden te Wezel op 3/11/1813
Zarlardinge	Deken te Ninove, + 1855
Denderleeuw	gedeserteerd op 10/1/1814, pastoor te St-Goriks-Oudenhove, + 1876
Watou	pastoor te Bevere-Oudenaarde, + 1861
Ouwegem	bevrijd op 8/5/1814, vicaris te Velzeke, + 1821
Ruien	overleden te Wezel of omgeving, datum onbekend
St-Lievens-Houtem	overleden te Wezel op 7/10/1813
St-Korn-Horebeke	in dienst te Mainz, kanunnik van St-Baafs, + 1869
Waregem	in dienst te Parijs, vicaris in Knesselare, + 1818
Meulebeke	in dienst te Parijs, pastoor te Tiegem, + 1870
Zulzeke	in dienst op het eiland R�, pastoor te Asper, + 1875

- François Van de Meulebroeck (°Kaster, 5/2/1790), bleef ondergedoken, pastoor te St-Joris-Nieuwpoort, †1853.
- Ivo Watteel (°Meulebeke, 30/11/1789), bleef ook ondergedoken, pastoor te St-Maria-Oudenhove, †1864.
- François Anseeuw (°Zwevezele, 17/11/1780), werd pastoor in Oekene, †1857.
- Pierre Senesal (°Bevere-bij-Oudenaarde, 22/2/1793), pastoor te Kruishoutem, †1866.
- Angelus Van den Daele (°Eine, 3/10/1789), vicaris te Schorisse, †1821.
- Herman Van Doorne (°Waregem), pastoor te St-Maria-Horebeke, †1843.
- Romain Van Doorne (°Waregem, 4/12/1787), pastoor te Bellem, †1860.
- Bernard Van Biervliet (°Rumbeke), pastoor te Kaster, †1849.
- August Lagae (°Heule), pastoor te Kaster, †1839.
- Jacobus Rohaert (°Orroir), proost te Slijpe.

Edgard VAN DROOGENBROECK

Bronnen:

- P.J. Vander Moere: De jonge Leviten van het seminarie van Gent (Brussel, Uitgeverij H. Goemaere, 1856).
- Alfred De Riemaecker: Joseph & Charles De la Croix (Gent, A. Siffer, 1894).
- F. Claeys Bouuaert: Le Diocèse et le Séminaire de Gand pendant les dernières années de la domination Française, 1811-1814 (Gent, J. Vander Schelden, 1913).
- Michel Cloet e.a.: Het bisdom Gent, 1559-1991 (Gent, 1991).

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011

JAARLIJKSE UITSTAP

(NOG TE BEPALEN)

De geestelijken uit de Horebeekse familie De la Croix in de 19^{de} eeuw.

In het werk van kanunnik Alfred De Riemaecker (afkomstig uit Nukerke) over zijn verwanten Joseph en Charles De la Croix, uitgegeven te Gent in 1894, vonden wij een lijst met de namen van alle geestelijken uit deze vooraanstaande Horebeekse familie en aanverwanten.

De auteur die schreef in het Frans, is zelf verbaasd over het aantal priesters die het toch zeer kleine Sint-Kornelis-Horebeke heeft voortgebracht. *Malgré sa mince importance, elle* (vernoemde gemeente) *s'est toujours distinguée par le nombre de ministres qu'elle a donnés à l'autel, et actuellement il ne vit pas moins de douze prêtres qui y ont vu le jour.*

Het is ook in deze *paroisse privilégiée* dat Joseph en Charles De la Croix op het einde van de 18^{de} eeuw het levenslicht zagen. Hierna volgen de biografische gegevens van alle geestelijken uit hun grote familie:

- **E.H. Louis-Joseph De Mulder**, geboren te Zottegem op 1.6.1799, priester gewijd te Mechelelen op 12.8.1823. Achtereenvolgens onderpastoor te Wichelen op 4.9.1823, pastoor te Poeke op 23.6.1831, pastoor te Baasrode op 12.3.1838 en pastoor te Merendree op 30.4.1842 en bleef dit tot 1875. Overleden te Merendree op 19.4.1882.
- **E.H. Pierre-Joseph De Vos**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 8.8.1800. Gedurende 38 jaar pastoor te Parike waar hij overleed op 16.5.1876.
- **E.H. Charles-Louis De Vos**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 29.1.1806, priester gewijd te Gent op 22.12.1832. Benoemd tot onderpastoor te Lokeren op 29.12.1832, onderpastoor te Nieuwerkerken op 21.7.1834, pastoor te Viane op 26.9.1845, pastoor te Nieuwerkerken op 26.9.1864 in welke hoedanigheid hij stierf op 19.8.1881.
- **E.H. Léon Vanderdonckt**, geboren te Schorisse op 13.9.1816. Werd Jezuiet op 27.9.1840, tot pastoor gewijd te Namen op 23.9.1848 en overleed te Tronchiennes op 15.7.1849.
- **E.H. Félix Eugène Philippe Van Elegem**, geboren te Vloesberg op 11.9.1830. Na het seminarie te Doornik werd hij in oktober 1854 naar Leuven gestuurd om er canoniek recht te studeren. Priester gewijd te Doornik op 2.6.1855. In 1856 ging hij naar Rome om zijn studies in het canoniek recht verder te zetten. In 1884 benoemd tot kanunnik van de Doornikse kathedraal.
- **E.H. Léon Pycke**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 8.5.1832. Priester gewijd te Gent op 2.6.1860. Gedurende 10 jaar onderpastoor in St-Marie-Moorfields (Kathedraal van Westminster). Keerde terug om gezondheidsredenen en werd benoemd tot directeur op 14.8.1871 van het Engels klooster te Melle. Pastoor te Wortegem op 15.12.1880 en te Sint-Pieters (buiten de muren) te Gent op 19.1.1885.
- **E.H. Vital Pycke**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 28.2.1834. Priester gewijd te Gent in 1863 en datzelfde jaar benoemd als surveillant in het college te Dendermonde en onderpastoor in Appels. In 1865 surveillant in het college te Geraardsbergen en in 1873 directeur van de Zusters van Liefde te Doornik. Op 26.1.1891 werd hij pastoor van de Sint-Martinuskerk te Ronse.
- **E.H. Hyacinthe Pycke**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 8.12.1835. Priester gewijd te Gent op 27.12.1864. Benoemd tot coadjutor op 14.4.1865 te Wannegem-Lede, onderpastoor te Denderhoutem op 30.5.1865, onderpastoor te Wetteren op 26.7.1876, pastoor van de Vlamingen te Parijs op 14.4.1880 en tenslotte pastoor te Asper op 13.10.1884.
- **E.H. Léon Van Yperzeele**, geboren te Mater in november 1836. Priester gewijd te Gent op 22.12.1860. Benoemd tot onderpastoor van Ooike en in 1866 in de O.-L.-Vrouwkerk te Oudenaarde. Gaf omwille van zijn wankelende gezondheid ontslag op 14.2.1881 en overleed te Woubrechtgem op 22.8.1888.

- **E.H. Vital De Vos**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 7.9.1838. Priester gewijd te Gent in 1861. Achtereenvolgens coadjutor in 1862 te Evergem, onderpastoor te Beervelde in 1862 en Merendree in 1866, coadjutor van zijn nonkel in Parike in 1875, onderpastoor te Knesselare in 1876 en pastoor te Hemelveerdegem op 16.5.1881.
- **E.H. Désiré Van Yperzeele**, geboren te Mater op 5.10.1838. Priester gewijd te Gent op 9.6.1865. In dat jaar onderpastoor te Zelzate en vanaf 21.4.1874 te Zegelsem. Op 3.3.1883 benoemd tot pastoor van Woubrechtgem waar hij stierf op 25.8.1888.
- **E.H. Léopold Pycke**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 22.8.1839. Rector van de St-John te Islington (Londen) en Ridder in de Leopoldsorde. Priester gewijd te Brugge op 17.12.1864. Benoemd tot onderpastoor van de parochie van de Heilige Familie te Holborn (Londen) op 19.1.1865 en sinds Kerstmis 1880 pastoor van St-John (Londen).
- **E.H. Modest Pycke**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 15.2.1840. Professor benoemd aan het O.-L.-Vrouwinstituut van Deynsbeke te Zottegem en priester gewijd op 21.9.1867. Hij overleed te Zottegem op 19.6.1868.
- **E.H. Hyacinthe Buckens**, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 1.5.1841. Priester gewijd te Gent op 23.12.1865. Onderpastoor te Lokeren op 23.5.1866, pastoor te Ruien op 15.2.1886 en te Waarschoot op 27.7.1888.
- **E.H. Alfred De Riemaecker**, geboren te Nukerke op 30.6.1845. Studies te Gent en aan de KUL. Priester gewijd op 19.9.1868. In 1869 in dienst van de Graaf de Hemptinne en vanaf september 1878 bij baron de Béthune. In 1879 professor aan de normaalschool van Sint-Niklaas en van 15.8.1894 ere-kanunnik van de Sint-Baafskathedraal.
- **E.H. Frédéric De la Croix**, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 18.6.1846. Professor aan het Sint-Lievensinstituut te Gent op 26.11.1868 en op 24.9.1870 priester gewijd. Op 15.10.1876 onderpastoor van de Sint-Hermeskerk te Ronse en sinds 27.7.1888 pastoor te Ruien.
- **E.H. Léon Buckens**, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 20.11.1846. Priester gewijd te Gent op 25.5.1872. Onderpastoor te Lotenhulle op 31.5.1872 en te Sint-Laureins op 18.1.1873. Pastoor benoemd te Voorde op 31.3.1892.
- **E.H. Isidore De la Croix**, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 18.6.1848. Professor in het college te Eeklo en priester gewijd te Gent op 20.12.1873. Op 27.12.1878 directeur benoemd van het Sint-Henricuspensionaat te Deinze en onderwijsinspecteur voor de dekenij Deinze. Sinds 20.8.1894 pastoor te Overboelare.
- **E.H. Léon De Vos**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 12.8.1848. Priester gewijd op 21.9.1872. In 1872 professor in Dendermonde en in 1882 eerste directeur van het Sint-Martinusinstituut te Aalst. In 1885 onderpastoor van de O.-L.-Vrouwkerk te Sint-Niklaas en sinds 1892 pastoor te Burst.
- **E.H. Henri De la Croix**, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 16.3.1850. Priester gewijd op 20.12.1873. Onderpastoor te Kruibeke op 26.1.1874, te Assenede op 28.10.1879. Pastoor te Deftinge op 5.6.1893 en te Sint-Laureins op 29.8.1898 waar hij stierf op 7.1.1908.
- **E.H. Amand De la Croix**, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 18.7.1855. Regulier kanunnik in de Premonstratenzer Orde. Intrede in de abdij van Averbode op 20.9.1876. Tot priester gewijd te Mechelen op 3.6.1882. Onderpastoor te Kortenbos (Sint-Truiden) op 26.2.1887 en pastoor van Engsbergen (Tessengerlo) op 28.7.1893.
- **E.H. Auguste De la Croix**, Jezuïet, geboren te Sint-Maria-Horebeke op 13.3.1858. Priester gewijd te Gent op 19.5.1883. Einde september van dat jaar trad hij in het noviciaat van de Jezuïeten te Tronchiennes. Op 25.9.1885 tot professor benoemd aan het Sint-Barbaracollege te Gent. Vertrok op 6.10.1886 naar Indië en verbleef er te Calcutta en Bandgaon in Chotanagpore.
- **E.H. Hector De Mulder**, geboren te Steenhuize op 21.3.1865. Priester gewijd op 20.9.1891 en datzelfde jaar op 18 december overleden.
- **E.H. Victor Vuye**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 4.9.1868. Priester gewijd te Gent op 23.5.1891. Professor aan het College te Oudenaarde in oktober 1891 en onderpastoor te

Ophasselt op 18.12.1893.

- **E.H. Nestor Pycke**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 12.11.1869. Surveillant in het college te Eeklo op 25.9.1891 en tot priester gewijd op 12.6.1892.

- **E.H. Denis De Mulder**, geboren te Steenhuize op 11.4.1872. Trad in het seminarie te Gent op 30.9.1891.

- **E.H. Remi De la Croix**, geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 29.12.1891. Priester gewijd in 1917. Leraar aan de Normalschool van Sint-Niklaas in 1920. Achteraf pastoor te Denderleeuw en Sint-Amandsberg 4.10.1954.

Wij zijn nu anderhalve eeuw later, en wat de roepingen betreft zijn de beide Horebeke's en wijde omgeving, braakliggend terrein geworden waar op het domein van de Heer de distels en het onkruid welig tieren. Wie zei er ooit weer dat het kan verkeren?

Edgard VAN DROOGENBROECK

**ZONDAG 1 MEI 2011
van 9u00 tot 12u00**

**TENTOONSTELLING
"ARMOE TROEF"**

in het teken van
ERFGOEDDAG

**IN HET DOCUMENTATIECENTRUM "TER MAELSAECKE"
TE ETIKHOVE**

Patriotten uit onze regio in 1790.

Iets meer dan 200 jaar geleden maakten we deel uit van het Oostenrijkse keizerrijk. Jozef II, Keizerkoster, regeerde als een verlicht despoot en wou in de Zuidelijke Nederlanden grondige sociaal-politieke hervormingen doorvoeren. Hij regeerde in naam van het volk – alles voor mijn volk maar niets door mijn volk. Zonder enige inspraak te dulden van de “provinciale staten” planden hij een reeks maatregelen waardoor hij zowat iedereen tegen zich kreeg, zowel de adel als de geestelijkheid en de leidende klassen. Elke provincie had zijn eigen “provinciale staat” waarin de afgevaardigden van de 3 standen, (de adel, de geestelijkheid en de derde stand) vertegenwoordigd waren. Veel bevoegdheden om beleidsdaden te stellen hadden ze niet meer. Alleenlijk mochten ze nog de gevraagde belastingen goedkeuren en daar de adel en de clerus geen belastingen betaalden kwam de ontevredenheid vooral van de derde stand, de rijke burgerij. Een eensgezindheid ontstond er wel toen de keizer een nieuwe reeks verordeningen doordrukte waarin geraakt werd aan de voorrechten van de adel en de clerus. De oude feodale en kerkelijke rechtbanken werden afgeschaft, de Nederlanden kregen een nieuwe administratieve indeling, een aantal religieuze orden werden niet meer toegelaten en een beknotting van de macht van de lokale adel waren de bijzonderste.



*Postzegel Brabantse Omwenteling
Van der Noot, Vandermersch en Vonck*

en in Breda vrijwilligers voor een gewapend verzet tegen de Oostenrijkers. Van der Noot nam de leiding van de verzetsgroep. Jan Frans Vonck² en zijn volgelingen eisten een bijeenroeping van de Staten om de derde stand te hervormen. Jozef II reageerde en probeerde zijn gezag te herstellen, alle vorige toegevingen werden teniet gedaan. In Breda werd een “patriottenleger” gevormd en onder de leiding van generaal Van der Meersch slaagde men erin om het Oostenrijkse leger op 27 oktober 1789 te Turnhout op de vlucht te jagen. Deze overwinning kreeg voldoende weerklank en op vele plaatsen brak een algemene opstand uit.

Het verzet ontstond in Brabant waar advocaat Hendrik Van der Noot¹ op 23 april 1787 voor de “staten” zijn “Memoire van de rechten van het Brabantse volk en de aanvallen erop” voorlas. In Brussel ontstonden er relletjes en een maand later weigerden de Brabantse Staten de belastingen goed te keuren. Ook in andere provincies groeide het verzet. Een aantal opstandelingen waartegen arrestatiebevelen uitgevaardigd werden vluchtten naar Breda.

Het geheim genootschap ‘Pro Aris et Focis’ (voor Outer en Heerd) ronselt over de grens in Luik



*Buste van Jan Jozef Raepsaet
eigendom van de familie
Raepsaet, Oudenaarde*

1. Hendrik Karel Nicolaas Van der Noot (°Brussel 7 januari 1731 - †Strombeek 12 januari 1827).
2. Johannes Franciscus Vonck (°Baardegem, 29 november 1743 - †Rijsel, 1 december 1792).

Een van de patriotten was Jan Jozef Raepsaet³ van Oudenaarde, advocaat bij de Raad van Vlaanderen en griffier van de kasselrij. Op die dag zat Raepsaet gevangen in Brussel; hij kwam vrij op 6 december 1789 bij de val van Brussel. Hij was samen met Charles Joseph De Graeve de belangrijkste auteur van het "**Manifest van de provincie van Vlaanderen**". De Graeve, voormalig advocaat en magistraat in de Raad van Vlaanderen, had in 1787 reeds een Memorandum opgesteld betreffende de fundamentele wetten en gebruiken van het graafschap en kort tevoren een ontwerp-Manifest geschreven om de talloze grieven te manifesteren bij de keizerlijke regering in Brussel, en wel geschreven in Franse alexandrijnen⁴.

Reeds op 22 november werd in het stadhuis te Gent beslist om de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Daar kregen De Graeve en Raepsaet de opdracht die uitroeping van de onafhankelijkheid te rechtvaardigen in een manifest. Dat werd plechtig voorgelezen op de Vrijdagmarkt te Gent op 4 januari 1790⁵.

Op 18 december 1789 werd Van der Noot triomfantelijk ingehaald te Brussel en een week later was het de beurt van Vonck. Amper veertien dagen later, op 10 januari 1790 werd de onafhankelijkheid van de "Verenigde Staten van België" uitgeroepen. Een federale grondwet naar Amerikaans model ziet het licht. Al snel heerst er verdeeldheid in de jonge republiek

Er ontstond onenigheid tussen de volgelingen van Van der Noot en Vonck en ook het leger onder de leiding van Van der Meersch weigerde trouw te zweren aan de Staten Generaal. De Vonckisten werden als progressief bestempeld terwijl de volgelingen van Van der Noot opteeden voor de terugkeer naar het oude, het herstel van het Ancien Régime waar de adel en de clerus het voor het zeggen hadden. Een herderlijke brief van kardinaal de Franckenberg nam duidelijk stelling tegen de democratische stellingen van de Vonckisten en de Staten begonnen tegen de democraten te reageren. Ook Raepsaet behoorde tot het kamp van de conservatieven en hij bepleitte vurig de terugkeer naar het Ancien Régime⁶. De Vonckisten zagen de herwonnen positie van adel en clerus met lede ogen aan.

Op 20 februari overleed Keizer Jozef II en zijn broer Leopold II volgde hem op. Vonck probeerde het tij te keren maar mislukte. Samen met zijn getrouwen vluchtten hij op 17 maart weg uit Brussel en trok naar Rijsel. Generaal Van der Meersch werd aangehouden en gevangen gezet, en het leger van de "patriotten" werd door het "Staatse" leger verslagen te Beauraing op 23 mei 1790.

Op de eerste juni 1790 braken er ook onlusten uit in "Het land van Aalst" en dan voornamelijk in de Zwalmstreek o.a. te Balem, Hundelgem, Sint-Maria-Latem, Nederzwalm, Velzeke, Michelbeke, Elst, Zegelsem, Nederbrakel. "*Op den eerste juny van desen jaere 1790, binnen de provincie ende naementlijck binnen de prochien van dese lande van Aelstaen ontstaen sijnde een abominable seditie ende opstand beraemt ende gecompleteerd jehghens het oppersagh van dese lande ende veijligheijt van het volck van diere met een grauwsaeme stoornisse van de publike ruste*"⁷.

3. Jan Jozef Raepsaet Oudenaarde 29 december 1750 - †19 februari 1932.

4. G. Schrans, a.w., p. 198.

5. Mr. Matthias E. Storme, hoogleraar, oud-voorzitter Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel. Openingsrede op de plechtige openingszitting van de balie te Oudenaarde op 16 november 2007.

6. In oktober 2007 was er in de Volkszaal van het stadhuis van Oudenaarde een huldebetoon aan deze ultra conservatieve politicus.

7. Rijksarchief Gent, Kasselrij van Aalst, nr 2003 – losse processtukken. Zie ook: Berten De Keyzer, Het land van Aalst, jaargang 22, 1970 p 109-116.

Het is rond deze tijd dat een “patriotten” leger ook te Oudenaarde werd opgericht. Hoewel de overgrote meerderheid van de landbouwbevolking de Oostenrijkse politiek en het gezag van de keizer steunde, ontstond er niettemin ook in onze streken een vrijwilligerskorps. Op 10 juni 1790 leggen ze op de Grote Markt te Oudenaarde de eed van getrouwheid aan de Staten af. Aanhangers van Vonck kwamen op het platte land in verzet. Op verschillende plaatsen ontstonden er kleine opstanden maar de niet getrainde troepen werden eind mei in de pan gehakt in de omgeving van Nederzwalm⁸. Het is niet bekend als die vrijwilligers deelgenomen hebben aan het neerslaan van die opstand, een opstand van de kleine man. Het waren *“Des petits artisans, des paysans, des tisserands, des pauvres, des femmes, des vieillards, des enfants et des infirmes, rejoignirent les colonnes de la colère. Ils n’avaient pas ou peu d’armes à feu. Leurs armes étaient leurs outils : des fourches, des bâtons où était fixé un couteau.”* Eind juli 1790 moest de Statisten te Gent slag leveren met de Vonckisten en tegelijkertijd waren ze op 13 augustus slaags geraakt met het nieuwe Oostenrijkse leger.

Plots verliep alles dan heel vlug. De Oostenrijkers bezette op 30 november Mons, op 2 december Brussel, op 4 december Mechelen en Gent op 7 december. Het patriottenleger werd ontbonden in de omgeving van Aalst. De Oostenrijkse troepen waren opnieuw overal in het land heer en meester. De Oostenrijkse restauratie was een feit, echter niet voor lang want dan kwamen de Fransen.

Patriotten die op 10 juni 1790 de eed aflegden op de Grote Markt Oudenaarde⁹ :

Raepsaet Jacques	major par procuration	Oudenaarde
De Smet Hubertus Eugenius	capiteijn	Oudenaarde
De Smet Justinus	lieutenant	Oudenaarde
Arche Louis	lieutenant	Oudenaarde
Vander Straeten Livinus	porte Etandard	Oudenaarde
De Smet Pieter Joseph	auditeur	Oudenaarde
Liedts Guillielmus	d’aude quartier meester	Oudenaarde
Bauwens Emanuel	kolonel	Oudenaarde voetvolk
De Bleeckere Bartholomeus	lieutenant	Oudenaarde voetvolk
Depestere Pieter Louis	trésorier	Oudenaarde voetvolk
Feijerick Ferdinand	sous-lieutenant	Oudenaarde voetvolk
Keerstock Petrus	major	Oudenaarde voetvolk
Liedts Guillielmus	lieutenant	Oudenaarde voetvolk
Liefmans Jacobus Joannes	capt 2de Cie	Oudenaarde voetvolk
Paes Henricus	adjutant	Oudenaarde voetvolk

8. Fin mai 1790 une insurrection campagnarde a failli ébranler l’Ancien Régime dans le Comté de Flandre. Des bandes armées parcouraient le «plat pays» entre les villes d’Audenaarde et d’Alost, le Nord du Hainaut et le pays princier de Gavere. Des milliers de gens s’insurgeaient contre l’ordre établi, les puissants et leur république des Etats Belges Unis en faveur du retour de l’empereur, de l’abolition des dîmes et des droits seigneuriaux et du Tiers Etat. La cabale misérable de 1790. La révolte des campagnes Flamandes contre la révolution des Notables en Belgique (1789-1790) par Luc Dhondt. Dit Franstalig artikel is een vervolg op het artikel «De plattelandsopstand der gelijken van 1790. Bijdrage tot de kennis van de crisis van de Oude Maatschappij en de politieke en ideologische geschiedenis van het platteland. Deel 1». Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIX, 1-2, 1978, pp. 1 85-259, basée sur notre mémoire de licence. Revolutionaire bewegingen in Vlaanderen (1780-1790). Inleiding tot de studie van de crisis van het Ancien Régime (3 tomes, Université de l’Etat de Gand, 1972, inédit).

9. Stadsarchief Oudenaarde, Brabantse Omwenteling, 174/1574/8, Stukken met betrekking tot de eedaflegging der vrijwilligers van Oudenaarde en van de omtrek 1790.

Speleers François	venderick	Oudenaarde voetvolk
De Bleeckere Benedictus	onder tesorier	Oudenaarde voetvolk
Van Rechem Pieter François	sous-lieutenant	Oudenaarde voetvolk
Van Themsche Joannes Bern	quartiermeester	Oudenaarde voetvolk
Vanden Rechten Fr.	commandant exercitie	Oudenaarde voetvolk
Vandewalle Laurentius	capiteijn 1ste comp	Oudenaarde voetvolk

Speelman Jan Baptiste	capiteijn	Ename	voetvolk
Biebuijck Petrus Anthone	lieutenant	Ename	voetvolk
Caus Charles		Ename	voetvolk
Frans Pieter		Ename	voetvolk
Smitz Pieter		Ename	voetvolk
Colpaert Jan Baptiste		Ename	voetvolk
Van Daele Charles		Ename	voetvolk
De Mets Pieter		Ename	voetvolk
Lienaux Charles		Ename	voetvolk
De Bock Francies		Ename	voetvolk
Van Ruijskensvelde Jan Baptiste		Ename	voetvolk
Noterman Joannes		Ename	voetvolk
Colpaert Benjamin		Ename	voetvolk
Vande Velde Joannes		Ename	voetvolk
Blaton Charles		Ename	voetvolk
Torion Charles		Ename	voetvolk
De Cordier Augustijn		Ename	voetvolk
Van Cauwenberghe Joannes		Ename	voetvolk
De Wandele Jan Baptiste		Ename	voetvolk
Vander Biest François Leonard		Ename	voetvolk
De Meulemeester Emanuel		Ename	voetvolk
Delplancken Philippe		Ename	voetvolk
Vanderhaegen Martinus		Ename	voetvolk
Van Audenhove François		Ename	voetvolk
Crampe Livinus		Ename	voetvolk
Vereecken Bernard		Ename	voetvolk
Van Bost Benedictus		Ename	voetvolk
Aelbrecht Guillielmus		Ename	voetvolk
Jeurghe Pieter		Ename	voetvolk
De Cordier Fidelis		Ename	voetvolk
Borreys Philippe		Ename	voetvolk
Craeye Jan François		Ename	voetvolk
Du Bois Anthone		Ename	voetvolk
Clemens Arnold		Ename	voetvolk
Ledent Philippe		Ename	voetvolk
Serlippens Pieter Martinus		Ename	voetvolk
Callebaut Jan Baptiste		Ename	voetvolk
Borreus Ignatius		Ename	voetvolk
Van Hauteghem Jan Baptiste		Ename	voetvolk
De Cock Livinus Frans		Ename	voetvolk
Stautemans Petrus		Ename	voetvolk
Piens Bernard		Ename	voetvolk
Van Gheel Pieter		Ename	voetvolk
Blaton Joannes Anthone		Ename	voetvolk

Stautemens Joannes	Ename	voetvolk
Pijcke Anthone	Ename	voetvolk
Blaton Donatus	Ename	voetvolk
Crampe Pieter	Ename	voetvolk
Verspieren François	Ename	voetvolk
Redelez Petrus Anthone	Ename	voetvolk
Van Bost Pieter Frans	Ename	voetvolk
Borrens Jan Baptiste	Ename	voetvolk
Baudeloo Philippe	Ename	voetvolk
Pijck Caerel Josephus	Ename	voetvolk
Van der Schueren Charles	Ename	voetvolk
De Cordier Anthone	Ename	voetvolk
Vande Velde Constantinus	Ename	voetvolk
Vanden Haute Jacobus	Ename	voetvolk
De Mets Joannes Francies	Ename	voetvolk
Cordier Caerel fs Frans	Ename	voetvolk
De Weert Charles	Ename	voetvolk
Cordier Caerel fs Engelbert	Ename	voetvolk

Lijste vande volontairen van Etichove hunnen eedt gedaen hebbende op de groote merkt tot Audenaarde den 10 juni 1790 naar middag als volgt.

Thienpont Camillus	major	Etikhove	voetvolk
Gosse Franciscus		Etikhove	voetvolk
Vander Gauwen Pieter		Etikhove	voetvolk
De Donder Jan Baptiste		Etikhove	voetvolk
Grueloos Philippe		Etikhove	voetvolk
Meerschaert Franciscus		Etikhove	voetvolk
Lambrecht Jan		Etikhove	voetvolk
Dhaenens Joannes		Etikhove	voetvolk
De Smet Christiaen		Etikhove	voetvolk
Haelters Joannes		Etikhove	voetvolk
De Bo Jacobus		Etikhove	voetvolk
Voorbruggen Abraham		Etikhove	voetvolk
De Keyser Pieter		Etikhove	voetvolk
Dhondt Jacobus		Etikhove	voetvolk
Huysman François	capiteijn	Etikhove	voetvolk
De Vos Judocus		Etikhove	voetvolk
De Vos Philippus Anthone		Etikhove	voetvolk
Masenere Jan		Etikhove	voetvolk
Baldaen David		Etikhove	voetvolk
Fort Franciscus		Etikhove	voetvolk
Vander Gauwen Constantinus		Etikhove	voetvolk
De Vos Livinus		Etikhove	voetvolk
Lateur Franciscus		Etikhove	voetvolk
Bonaert Philippus		Etikhove	voetvolk
De Maesenere Franciscus		Etikhove	voetvolk
De Wolf Antone		Etikhove	voetvolk
Dhont Pieter		Etikhove	voetvolk
De Vos Franciscus		Etikhove	voetvolk

Aldus gedaen ende geformeert dezen 10^e junij 1790, get C.I.D. Thienpont major en F. Huysman capiteijn.

Simoens Joseph	major	Huise voetvolk
Vanderstraeten Ludovicus Dominicus	eerste lieutenant	Huise voetvolk
Seeuws Jan Baptiste	2de lieutenant	Huise voetvolk
Cnudde Pieter Joannes	capiteijn	Huise voetvolk
Vanden Haute Augustinus	3de lieutenant	Huise voetvolk
Colbrandt Josephus	caporal	Huise voetvolk
Ghijselinck Ferdinand	caporal	Huise voetvolk

Vandenbroecken Carolus
Simoens Pieter Joannes
Vandenhautte Joannes Baptiste
Dedeken Carolus
Schoorens Joannes Baptiste
Vanlanckere Alexander
Voet Joannes
Ghevaert Emanuel
Ghevaert Joannes Baptiste
Colbrandt Pieter Josephus
Ghijselijnck Petrus Ferdinandus
De Rijcke Emanuel
De Clercq Emanuel
Velghe Benedictus
Vanderbauwheden Joannes Baptiste
Maesschalck Ludovicus
Vandendriessche Joannes Baptiste
Dhont François
Verspeelt Enghelbertus
Vindevoghel Emanuel
Vandenhautte Daniel
Vanderstraeten Petrus
De Clercq Olivier
Limborghe Jan Baptiste
Verstraeten Emanuel
Van Ghelue Glaude
Van Ghelue Joannes Baptiste
Vanhautte Ferdinand
De Clercq Ignatius
Lierauw Judocus
Desmet Bernardus
Simaijs Joannes Baptiste
Putman Franciscus
Debosscher Joannes Baptiste
Rappaert Joannes Baptiste
Vanassche Pieter
Vertriest Philippe Jacobus
Note Joannes Baptiste
Vandehautte Joannes Baptiste
Note Emanuel

Meere Joannes
Seeuws Petrus Josephus
Moerman Emanuel
De Bosschere Joseph
T'Sjoen Pieter
Seeuws Frans
Wandels Pieter Joannes
De Vriese Jan Baptiste
Nolens Pieter Franciscus
Branswijck Gabriel
Carlier Pieter Livinus
Nolens Pieter Frans
Dekens Emanuel
Craeye Joseph
Verstraeten Pieter Joannes
Nolens Engelbertus
Moerman Jacobus
De Bock Jacobus
Carlies Joannes
De Ruyck Ludovicus
Cnudde Carolus
De Smet Pieter Frans
Merchie Jacobus
Note Joannes Baptiste
Nachtergaele Pieter Joannes
Lagaet Pieter Joannes
Simoens Joannes Baptiste
Voet Pieter Joannes
Vandemeulebroecke Dominicus
De Vriese Karel
De Scheerdere Engelbertus
Verbeken Pieter Frans
Note Frans
Lagaet Joannes
Vindevoghel Philippe
Vanhautte Petrus
Dejonghe Jacobus
Moerman Adriaan
De Smet Philippe
Vijvermans Cornelis
Moerman Jacobus
Vandenbogaerde Carel
Ghevaert Joseph Frans
Bekaert Joannes Baptiste

Aldus ghedaen daete in supra

Ondertekend : J. Simoens, Pieter Joannes Cnudde, Dominicus Vanderstraeten, B. Seeuw en Augustinus Van Hautte;

Anssens Emanuel		Schorisse	voetvolk
Anssens Joannes Baptiste		Schorisse	voetvolk
Baekelandt Pieter		Schorisse	voetvolk
De Bus Laurentius		Schorisse	voetvolk
De Lepeleere Philippus		Schorisse	voetvolk
De Lepeleere Valeertinus		Schorisse	voetvolk
De Temmerman Laurentius		Schorisse	voetvolk
De Vos Louis	ghesworene	Schorisse	voetvolk
De Weder Joseph		Schorisse	voetvolk
De Wevere Constantinus		Schorisse	voetvolk
Dhaese Bernardus		Schorisse	voetvolk
Dhaese François		Schorisse	voetvolk
Dhaese Joseph		Schorisse	voetvolk
Everaert Pieter		Schorisse	voetvolk
Ghijselijnck Philippus		Schorisse	voetvolk
Ghijselinck Livinus		Schorisse	voetvolk
Ghyselijncq Adriaen	ghesworene	Schorisse	voetvolk
Hanssens Philippus		Schorisse	voetvolk
Ockerman Dominicus		Schorisse	voetvolk
Odevaert Rochus		Schorisse	voetvolk
Roman François		Schorisse	voetvolk
Roman Jan Baptiste	bailliu	Schorisse	voetvolk
Roos Franciscus fs Emanuel		Schorisse	voetvolk
Roos Jacobus		Schorisse	voetvolk
Speleers Jan Baptiste	griffier	Schorisse	voetvolk
Speleers Joannes Baptiste		Schorisse	voetvolk
Speleers Livinus		Schorisse	voetvolk
Stevens Joseph		Schorisse	voetvolk
Vaghenhende Augustinus		Schorisse	voetvolk
Van Butzele Pieter		Schorisse	voetvolk
Van Cauwenberghe Jan Baptiste	ghesworene	Schorisse	voetvolk
Van Ceunebroeck Joseph		Schorisse	voetvolk
Van Heddeghem Josephus		Schorisse	voetvolk
Van Wetter Livinus	deken	Schorisse	voetvolk
Van Wetter Joannes		Schorisse	voetvolk
Vande Merghele Josephus		Schorisse	voetvolk
Vanden Abeele Pieter		Schorisse	voetvolk
Vanden Dorpe Joannes Baptiste		Schorisse	voetvolk
Verburght Antonius		Schorisse	voetvolk
Verburght Charles		Schorisse	voetvolk

Ronse

D'onderschreven colonel ende major van de ruijterije verclaeren mits deze dat op den 10 juni 1790 benevens hun hebben gedaen den eedt van getrauwigheijdt aen d'hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen de naervolgende personen de voorderen absent.

D'heer Louis Van Hove, Colonel
Dujardin, Capiteyn
Thienpont, 2de Lieutenant
Saegheman, Maréchal de logis
Van Ghelabeke, Corporal

Wullens, Major
Beghin, 1ste Lieutenant
Dupont, Enseigne
Van Der Eecken, Corporal
Boulaert

Buijs
Goebert
Velghe
Jouret
Devenuijns
Killemoes
Roose

Goebeert l'aîné
Watripont
Cantaert
Beatse
Ameels
Hantson Clemens
Van Der Respailden

Op het Casteel tot Ronse den 11 junij 1790, get. Louis Van Hove, Colonel en J Wuellens, major.

Nokere

Copie lijste der volentaire der prochie ende baronije van Nokere.

Vande Wiele Pieter Joannes, Major
Vinck Petrus, Lieutenant
De Coumet Pieter Recandus
Schinckel Joannes Baptiste
De Sloover Joannes
Van Parijs Joannes Baptiste
Tuijsschaever Livinus
De Smet Pieter Joannes
De Paermenthier Pieter
Seaud ? Joannes Baptiste
De Coninck Joannes Benedictus
Van Ghelue Dominicus
Vandewiele Philippus
De Clercq Benedictus

Dhuijvetter P. Joannes, Capiteijn
De Kettel Andries, Commandant
Schinckel Judocus
Schinckel Philippus
Goeminne Anthone
Dhaveloose Caerel Joseph Benedictus
Vandenborre Michiel
De Sloover Francies
Dhont Pieter
De Paermenthier Joannes Baptiste
Van Ascche Judocus
De Volder Joannes Josephus
De Kettel Emanuel
Fonteijne Josephus

Get. : Vandewiele P. en Dhuijvetter P.

Marc VUYLSTEKE

MIJNE STAMBOOM

*Ik kom uit ne nest van krotteniers, van doodgeweune piotten,
van keuneboerkes en kloefevolk, van 't kasteel van d 'n hond zijn botten,
dronkaards, kaaners en kluchtigaards, klaroeners en klarinettisten
maar ook uit ne superkatholike nest, van fundamentalisten.*

*Ik zie in 't verleden ook al rijmelaars van naïv' en scabreuse strofen
ook bodybuilders en hooligans, zelfs mystieke caféfilosofen
en straatmadelieven gelijk overal in de meeste familiechroniken,
ook rokkejagers en ne beroepssoldaat, zelfs een paar muzikale komieken.*

*Koolputters vele en kloekappers ook, tjoolders en landverlaters,
ne circusklown en nen acrobaat, ook mislukte nonnen en paters,
ooit wierd er een aan de galg geknoopt, w'hadden zelfs ne belastingontvanger,
ne pooier, nen dief en ne schooldirecteur. zelfs ne zed'loze liedjeszanger.*

*Sloebbers en snoepers en foefelaars, pallieters en arme schlemielen,
werkers en wroeters en wriemelaars, een familie van simpele zielen,
eentje was ooit conducteur van den tram, w'hadden twee spoorwegmachinisten.
drie binnenschippers en vier chauffeurs, deels kaloten en deels socialisten.*

*Maar alle geluk geen spoor van blauw bloed, tenzij van een keukenprinsesse.
nen prins carnaval en ook af en toe, nen voorvader met een maîtresse,
nen keizer ook op de liggende wip, uit de processie keuning Herodes
en nonkel Napoleon in 't gesticht, die al veel lange jaren dood is.*

*Van al die karwaren daar stam ik van af, in gedachten, in woorden en daden
van kop tot teen, van buik tot gat, ben ik erflijk belast en beladen
maar ik kreeg godzijdank ook geuzenbloed. van de zigeuners mijn zwerversvoeten.
ik krece van de Kelten mijne rostekop en van de Vikings mijn zomersproeten.*

*Van dichters en dromers dienen draai in mijn hoofd, die vleugels om te fantaseren,
mijn broebeltaaltj 'en mijn leugenbargoens, om 't volk hier wat t'amuseren,
maar ik groet u mijne stamboom van krotteniers, van zoveel doodgeweune piotten,
prinsessen en prinsen ne grote salu, van de zanger van den hond zijn botten.*

door Willem Vermandere
"C.D. Onderweg"

Aanwinsten

- Honderd Voorouders van bekende Vlamingen, Henri Sprangers, 1993.
- De penningcohieren van de 20ste penning 1571.
- De penningcohieren van de 10de penning 1574.
- De penningcohieren van de 5de penning 1577 van Avelgem; Roeselare 2009, V.V.F. Familiekunde, regionale afdeling.
- Bijdrage van de Geschiedenis van de Gemeente Balegem vanaf de Brabantse Omwenteling tot 1900 door L. De Smet, Aalter, Rozenkransmaand 1977.
- Edelen en Leenmannen van Vlaanderen 1437 door Pieter Donche, 2010.
- Zuid-Oostvlaandersch Idioticon door Isidoor Teirlinck :
Eerste deel (2de aflevering 1910)
Tweede deel (1ste aflevering 1913 en 2de aflevering 1921)
Derde deel (1ste aflevering 1921 en 2de aflevering 1922).

Gerard VAN DE MEULEBROUCKE

Ons VARIA(bel) hoekje.

Hoe men zijn eigen grootvader kan worden?

Voor u gelezen op het kalenderblaadje van mijn scheurkalender dd. 20.9.2010. Zet u maar schrap en tracht goed te volgen.

- Vertel eens wat er scheelt, zei de psychiater tegen de overspannen man.
- 't Is mijn huwelijk. Ik trouwde met een weduwe die een dochter had. Zij werd mijn stiefdochter. Mijn vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde met haar. Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder. Mijn vrouw kreeg een zoon. Die werd dus de schoonbroer van mijn vader, want hij is de halfbroer van mijn stiefdochter die met mijn vader getrouwd is. Mijn zoon is dus ook mijn oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus mijn broer. Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is de zoon van mijn stiefdochter. Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat zij mijn stiefmoeders moeder is. En ik ben dus haar kleinzoon. Maar dat is nog niet alles. Doordat ik getrouwd ben met mijn stiefgrootmoeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en de kleinzoon van mijn vrouw, maar ook mijn eigen grootvader. Dat verklaart waarom ik een beetje overspannen ben...
Je zou voor minder!

Edgard VAN DROOGENBROECK

Bijdrage 2011

Het nieuwe jaar 2011 is reeds ingezet.

Wij waren verheugd uw bijdrage voor V.V.F.-Vlaamse Ardennen in het verleden te mogen ontvangen. We hopen dat u dit in 2011 opnieuw doet.

Wij vragen u om voor onze afdeling een bijdrage van 7,50 euro over te schrijven op rekeningnr

IBAN BE80 4435 6463 4177 IBAN KREDBEBB

van V.V.F.-Vlaamse Ardennen.

Hiervoor ontvangt u ons halfjaarlijks V.V.F.-tijdschrift en wordt u op de hoogte gebracht van onze bijkomende activiteiten buiten de maandelijkse vergaderingen. Vanzelfsprekend ondersteunt u ook onze werking. Wie bereid is om ons een extra duwtje in de rug te geven verhoogt vrijwillig zijn bijdrage.

Een groot deel van de subsidies is afhankelijk van het aantal leden V.V.F.-Nationaal uit de Vlaamse Ardennen. Dank zij je lidgeld aan V.V.F.-Nationaal ontvangt onze afdeling meer financiële middelen om onze dienstverlening te kunnen behouden. Word lid van het V.V.F.-Nationaal. De bijdrage als gewoon lid voor het jaar 2011 bedraagt 33 euro.

U schrijft dit bedrag over op rekening

IBAN: BE58 4141 1712 2179 BIC: KREDBEBB

van V.V.F., Van Heybeeckstraat 3 – 2170 Merksem.

Tweemaandelijks ontvangt u dan het tijdschrift Vlaamse Stam.

Het Bestuur

ALGEMENE MEDEDELINGEN

We verwelkomen in ons bestuur een trouw lid William De Henau uit Zandbergen.
Andere kandidaten bestuursleden zijn van harte welkom.

Voorjaar 2011 (onder voorbehoud van wijziging)

Onze maandelijkse activiteiten gaan door in ons documentatiecentrum “Ter Maelsaecke”
Maalzaakstraat 21 – 9680 Maarkedal (Etikhove) op de eerste woensdag van de maand.

Woensdag 2 februari 2011:

Oud-Schrift

Woensdag 2 maart 2011:

Voordracht door Marc Vuylsteke over “De penningkohier van Nukerke, 1572 ”

Woensdag 6 april 2011:

Voordracht door Paul Baekeland. “Van Inspiratie tot recensie...”
over zijn nieuw boek Elvire

Woensdag 4 mei 2011:

Voordracht door Pieter-Jan Lachaert over “Oudenaards Stadsarchief”

Woensdag 1 juni 2011:

Oud Schrift

Woensdag 6 juli 2011:

Voordracht door Carlos Aelvoet “ GENi versus geneanet”

Andere activiteiten:

- **Zaterdag 9 april 2011:** geleid bezoek aan onze zustervereniging V.V.F.-Dilbeek
- **Zondag 1 mei 2011: Deelname aan Erfgoeddag 2011 met als thema “Armoede”**
- **Van 3 juni tot en met 12 september 2011:**

De lang verwachte tentoonstelling “Heden ik, morgen jij” De oudste begraafplaats van Oudenaarde (Dijkstraat) uitgebeeld d.m.v. doodsprentjes, rouwkledij kerkgewaden in de Sint-Walburgakerk – Oudenaarde. De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Davidsfonds Oudenaarde-Bevere. Ons medelid Joris De Jaegher is aanwezig in de kerk de laatste zaterdag van juni, juli en augustus met een uitgebreide privécollectie rouwprentjes.

DOCUMENTATIECENTRUM “Ter Maelsaecke”

Het heemkundig- en genealogisch documentatiecentrum is open elke zondagvoormiddag van 9.30 uur tot 12 uur, behalve op wettige feestdagen. Er kan een bezoek gebracht worden aan het documentatiecentrum na een afspraak met Marc Vuylsteke. Door de enorme inzet van bestuursleden zijn de doodsbriefjes gemakkelijk te raadplegen.

PROFICIAT

- aan Gerard & Lydia Van de Meulebroucke-Lauwaert met de komst van hun eerste kleinkind Idila, dochtertje van Pascal & Gudrun Caudron-Van de Meulebroucke, geboren in Harar (Ethiopië), 29 december 2009 en samen thuis gekomen op 17 oktober 2010.
- Eveneens felicitaties voor Jos & Marceline Van Eeckhoudt-De Jaegher met de geboorte van hun derde kleinkind Kaat, dochtertje van Renaat & Reinhilde Huysman-Van Eeckhoudt, geboren te Gent, 14 september 2010.
- Onze P.R.-man Carlos Aelvoet kreeg van zijn gemeente Wortegem-Petegem de “Peetje Knikkerprijs” (sociaal-culturele prijs) voor zijn werk “De Staten van Goed in de kasselrij Oudenaarde”.

Jos VAN EECKHOUDT

INHOUDSTAFEL

Nieuwjaarswensen	1
<i>Liever soldaat dan schismatiek: Over de Gentse seminaristen in 1813</i>	2
De geestelijken uit de Horebeekse familie De la Croix in de 19 ^{de} eeuw	11
Patriotten uit onze regio in 1790	14
Mijn stamboom	23
Aanwinsten	24
Ons varia(bel) hoekje	24
Bijdrage 2011	25
Algemene mededelingen	26
Inhoudstafel	27

Bijdrage 2011

Dit is het eerste nummer van jaargang 2011.

Wie zijn bijdrage nog niet betaalde, wordt vriendelijk verzocht dit zo snel mogelijk te regelen. Je kan het bedrag overschrijven op het rekeningnr 443-5646341-77 (IBAN: BE80 4435 6463 4177 - BIC: KREBEBB) van V.V.F. Vlaamse Ardennen, p/a Rijksweg 125 - 9681 Maarkedal

Met dank bij voorbaat.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Afdeling Vlaamse Ardennen

Opgericht in 1990

Periodiek tijdschrift

Negentiende jaargang 2011 – nr. 43

Verantwoordelijke uitgever:

Jos. Van Eeckhoudt, Vontstraat 76 - 9700 Oudenaarde

Werkten mee aan dit nummer:

Gerard Van de Meulebroucke

Edgard Van Droogenbroeck

Jos Van Eeckhout

Marc Vuylsteke

BESTUUR

Erevoorzitters

Paul Van Butsele, Glorieuxlaan 17

9600 Ronse

tel.: 055 21 12 78

Elsa Vandermeersch-Lantmeeters†

Erebestuurslid

Daniël Vanderstraeten†

Voorzitter

Edgard Van Droogenbroeck, Korsele 43

9667 Horebeke

tel.: 055 49 85 01

Ondervoorzitter

Gerard Van de Meulebroucke, Meersstraat 99

9620 Zottegem

tel.: 09 360 10 51

Secretaris

Jos Van Eeckhoudt, Vontstraat 76

9700 Oudenaarde

tel.: 055 31 56 64

Penningmeester

Marc Vuylsteke, Rijksweg 125

9681 Maarkedal

tel.: 055 21 68 27

Public Relations

Carlos Aelvoet, Pareelstraat 11

9790 Worteg.-Pet.

tel.: 055 31 24 49

Leden

Michel Gyselinck, Blote 8

9700 Oudenaarde

tel.: 055 31 48 79

William De Henau, Looststraat 14

9506 Zandbergen

tel.: 054 33 60 39

**Niet-leden kunnen dit tijdschrift bekomen door storting van 7,50 euro
op rekening IBAN: BE80 4435 6463 4177 - BIC: KREBEBB)
van V.V.F. Vlaamse Ardennen
p/a Rijksweg 125 - 9681 Maarkedal**